

Trefpunt Houten

de
Week
krant

www.trefpunthouten.nl

Trefpunt Houten · woensdag 21 oktober 2015 · 5

@PESTAARTJE

Oersprong



Op 1 januari telde Houten 48.637 inwoners. Die hebben allemaal een 'geschiedenis'. Sommigen nog maar kort, anderen veel langer. Als je iemand in een bepaalde situatie ontmoet, blijft je herinnering met die persoon verbonden aan de werkzaamheden van dat moment. Meestal gaat dat om betaald werk, maar velen zijn -ook- vrijwilliger. Soms heb je dan zo'n moment dat je denkt: Goh, dat had ik achter hem of haar niet gezocht. Vorige week ontdekte ik weer zo'n pareltje: iemand die -ook nog- heel iets anders blijkt te doen. Die zich niet alleen bezighoudt met hulpverlening, maar ook actief is betrokken bij een museum. Gelukkig hebben dergelijke instellingen al lang het stof-

fige imago van zich afgeschud. Dat bleek zeker toen hij over het museum begon te vertellen. Met een enorme passie voor het ontstaan en de ontwikkeling van de aarde. Over fossiele vondsten. Over mammoeten. Dankzij het museum kunnen zij hun kennis ook aan anderen overbrengen. Maar ze doen meer: ze gaan ook naar scholen toe. Om kinderen te laten ervaren hoe de aarde zich ontwikkelde. De eerste Houtense school is al bezocht en binnenkort volgen er meer, omdat deze vrijwilliger dus in Houten woont. Op het filmpje van dat bezoek kon ik zien hoe geweldig enthousiast kinderen en leerkrachten zijn. Dus ging ik zelf maar eens in museum De Oersprong kijken: ik werd er net zo enthousiast! (LvZ)